



Vodskov Kirke

Indtil 1909 var Hammer Kirke den fælles sognekirke for hele Hammer sogn. Når man fra Vodskov og Rærup

skulle til kirke, gik turen først gennem Hammer Bakker pr. hestevogn eller pr. gå-ben. Hammer kirke er fortsat sognekirke i Hammer sogn. Vodskov kirke, der kom til i 1909, er - for at bruge det kirkeministerielle cirkulæresprog - en filialkirke til Hammer kirke. Det er nok ikke muligt at sige noget om, hvem der først kom på den tanke, at der burde bygges kirke i Vodskov. Tanken kan dog først for alvor være vokset frem, efter at stationsbyen Vodskov groede op nede omkring jernbanestationen og Aalborg-Sæby-landevej. Indtil da var der et så beskedent indbyggerantal her omkring (Gl. Vodskov og udflyttede gårde), at man formodentlig ikke har gjort sig realistiske tanker om egen kirke i Vodskov.

mai 1980
P. W.

En efterårs søndag 1903 sad fru Ersted (gift med lærer Ersted, Vodskov og fru Nymark (uddeler i Rærup) og ventede med eftermiddagskaffen i Rærup brugsforening. De ventede på Ersted, der var til eftermiddagsgudstjeneste i Hammer kirke. Han var gående, og derfor trak tiden lidt ud.

I ventetiden kom fru Ersted og fru Nymark til at tale om, hvor dejligt det ville være, om man havde en kirke for den sydlige del af sognet, så man kunne slippe for den lange vej gennem bakkerne. Da lærer Ersted hen på eftermiddagen indfandt sig i brugsforeningen og satte sig ved kaffebordet, fortalte fru Nymark og fru Ersted ham om deres samtale. Der blev derfor snakket kirkebyggeri hen over eftermiddagskaffen. Ja, man kan også sige, at Vodskov kirke startede med en kop kaffe i Rærup brugs.

Lærer Ersted blev optaget af tanken om bygning af en kirke i Vodskov. Og hvad gjorde en mand i Vodskov på den tid, når han tumlede med store byggeplaner? Han gik naturligvis til den mand, der på det tidspunkt var den mest indflydelsesrige person på egnen: Sagfører Anders Olesen. Lærer Ersted bestemte sig til at opsøge sagføreren.

"Vil der komme folk i denne kirke?" spurgte sagfører Olesen, da lærer Ersted kom til ham. "Det vil der", svarede Ersted. "Så støtter jeg sagen", var sagførerens korte svar. Sognepræsten, P.C.Jensen, støttede ligeledes tanken, og på et møde på Vodskov hotel 1904, blev der nedsat et byggeudvalg, bestående af sognepræsten (formand), gårdejer Søren P.Jensen, Langbrokro, lærer Ersted og gårdejer Anton Pedersen, Enggården. Senere supplerede udvalget sig med bl.a. sagfører Olesen, en fornuftig disposition, især da det viste sig, at sagføreren tilbød at betalebyggeriet.

I praksis blev det således sagfører Olesen, der blev kirkens byggherre. Og byggherren satte sit præg. Det skulle være et gedigentbyggeri, som når han ellers byggede. En kendt arkitekt (P.V.Jensen Klint). Gode materialer blev indkøbt, og dygtige håndværkere fik overdraget arbejdet.

1906 nedlagde man grundstenen, byggeriet kom i gang, og kirken skød op. Undervejs måtte arkitekten finde sig i en ændring af sine oprindelige

planer. Han havde planlagt takkede gavle på kirkens to sideskibe. Sagføreren ønskede buer på gavlene. De to mænd indgik et kompromis: de fik hver et sideskib at bestemme over. Derfor ser man i dag to stilarter repræsenteret på sideskibene.

Den 6. juni 1909 blev kirken indviet, selv om ikke alt var færdigt. Kirkens udsmykning var således ikke helt tilendebragt.

Indvielsen skete med maner: ud over den lokale befolkning så man kultusministeren, finansministeren, trafikministeren (kredsens folketingsmand), kultusministeriets departementschef, stift amtmanden, den tidligere stift amtmand samt den stedlige biskop, provst og en stor præsteprocession.

Alterbilledet på apsisvæggen blev først færdig hen mod slutningen af året. Det var udført af maleren Rud. Petersen, der havde haft Niels Larsen Stevns som medhjælper ved arbejdet. Billedet viser Christoforus med Kristusbarnet.

Johs. Høgsted Jensen

Denne artikel er skrevet på grundlag af en omtale af kirken i Aalborg Amtstidende ved 50-års-jubilæet i 1959.
(Skrevet af afd. Arne Svarre)

N.B.: Nogle af vejene nær kirken minder om de personer, der er knyttet til bygningen af Vodskov kirke: Anders Olesens vej, Rud. Petersens vej, P.V.Jensen Klints vej. Endvidere: vejen neden for kirken, er opkaldt efter den bakke, kirken ligger på. Bakken blev tidligere kaldt "Tidselbakken".