

De gamle veje i Hammer Bakker.



På billedet ses lidt af Gl. Sæbyvej og er taget omkring årene 1913 - 16 af fotograf Jørgensen, Viborg. Fotografen har her stået på en af bakkerne inde på forsorgscentrets område. Man ser i baggrunden kirken og gartnerboligen ved nuværende Tingvej.

" -- så kom vi ind i de vilde, øde Østbjerg Bakker. Der var en berygtet hulvej, skjult af krat, hvor to vogne ikke kunne komme forbi hinanden, og hvor der taltes om overfald og røverier. En mand sendtes forud for at afsøge terrainet og se, om der kom vogne. Så kørtes atter, indtil en vogn væltede. Man havde for det tilfælde en stærk sele med, et par heste spændtes for og kørte vognen op. -- Så omsider kom karavanen i gang. Kørte så en vogn fast, spændtes fire heste for, for at drage den op ad sølen, -- Langt ud på aftenen havde vi tilendebragt de to mil til kroen "Bilidt". - "

Sådan hedder det i en beskrivelse af en rejse fra Aalborg til Hjørring omkring år 1830. Og man fornemmer, hvordan det var at rejse i tidligere tider.

Det kan måske undre, at hovedvejen fra Aalborg til Hjørring - [Kongevejen](#) - gik gennem bakkerne i stedet for at være placeret ude i det flade land, hvor vi finder vore dages Hjørringvej - forklaringen er dog ganske enkelt: før i tiden bredte Vildmosen - og hvad der ellers var af fugtige områder sig vidt og bredt omkring. Disse våde strækninger måtte man holde sig fra. Vejene skulle være på det mere "landfaste".

Derfor blev Hjørringvejen lagt gennem bakkerne, Andre veje skal nævnes: Sæbyvej, der kom fra nordøst, og Tingvejen, der kom vestfra. Disse to veje stødte til Hjørringvejen nær det gamle tingsted på Kikkenborg Høj, og Hammer Bakker var således rent faktisk et trafikalt knudepunkt.

Af det indledende citat forstår man, at en tur ad vejene gennem HAMMER BAKKER kunne tage sin tid. Den rejsende behøvede dog ikke at gøre rejsen på fastende hjerte. Lige syd for bakkerne lå den kgl. privilegerede "[Langbrokro](#)". Nord for bakkerne havde man "[Bilidt](#)" at falde tilbage på.

Op midt i bakkerne fandtes det mere uofficielle "[Pælshuset](#)", - en smugkro der også lå ved alfarvej.

Der var således gode muligheder for at få sig en bid brød, og en dram for bedre at kunne klare rejsen.

Hjørringvejen (Kongevejen) kan stadig følges på store dele af sit forløb gennem bakkerne. Gl. Sæbyvej ligeledes.

Prøv disse veje, når det til sommer trænger sig på med en fodtur i bakkerne. Lad samtidig tankerne gå lidt tilbage i historien. Mange har jo i tidens løb faret på de selvsamme veje.

Stygge Krumpen har kørt her med sit følge.

Skipper Klement har her jaget af sted med sine svende.

Menigmand har kørt med sit studeforspand.

GOD FORNØJELSE

Johs. Høgsted Jensen

N. B.

Yderlig en vej burde nok være nævnt: vejen fra Hammergård til Horsens (Langholt), hvorfra den fortsatte til Hals.

Præstevejen kaldte man den. (Se kortet på næste side).

Sognets præst boede nemlig indtil 1877 på Hammergaard, og det gav anledning til navnet. Denne vej vil være kendt af de fleste: når mår fra sognevejen gennem bakkerne drejer ind på vejen, til Hammer kirke, JA, så er man på Præstevejen.

Den krydsede nuværende Sæbyvej ved Kinnerupgaard. J.H.J.

Kilde: Vodskov Posten, 1. årgang, nr. 1, maj 1978.



Målestoksforhold ca 1: 15.000